

JERUSALEM 600 JAAR

klooster en bewoners

Brand Jerusalem

Relatie met de tentoonstelling

Na deze brand werd door Cuypers het nieuwe hoofdgebouw opgetrokken dat uiteindelijk weer vernield werd tijdens de tweede wereldoorlog

Maandagmiddag de 27e augustus 1888 ongeveer 12 uur, is er een hevige brand uitgebroken in het Liefdegesticht der Eerw. Zusters Ursulinen, tevens pensionaat voor jonge juffrouwen. Het nieuwe gebouw, dat was aangebracht aan het reeds bestaande ligt geheel in as, het oude is behouden. Van 't meubilair is hoegenaamd niets geborgen kunnen worden, uitgezonderd de zilveren voorwerpen, welke men met veel moeite uit het brandende gebouw heeft gered. Gelukkig is de schade aan goed en de pensionaires zeer gering, daar juist de vorige dag het grootste gedeelte hiervan naar de ouderlijke woningen van de kinderen was verzonden, vanwege het begin van de vakantie. Met moeite heeft men ook nog enkele zieke zusters in veiligheid kunnen brengen.

Dinsdag zou het 50 jarig bestaan van 't klooster gevierd worden. Daarvoor was alles in gereedheid gebracht en was Monseigneur Boerland reeds uit Roermond aangekomen. Hij was 's morgens uitgereden om in Tienray een nieuw altaar in te wijden en vond bij zijn terugkeer het gebouw vol in vlam staan.

De brand schijnt begonnen te zijn in een bakoven, waarin vet in brand is geraakt, waardoor de vlam uit den schoorsteen sloeg en 't vuur zich verspreide via het dak

De brandweer uit Venlo was snel ter plaatse, maar heeft niets kunnen doen, omdat er in de omtrek bijna geen water aanwezig was. Een nauwkeurig onderzoek, ter plaatse, schijnt met zekerheid er op te wijzen, dat het feest van dinsdag de eigenlijke oorzaak van de brand was, omdat door de vele bakwerk de oven (die toch al niet goed onderhouden was) te heet gestookt was.

Een van de oudleerlingen, mejuffrouw Berta van B. uit Beek bij Nijmegen, heeft zich tijdens deze ramp bijzonder onderscheiden. Waar hulp en raad nodig was, snelde zij toe; als een tweede Kenau vuurde zij de brandweer aan om de spuit op de eerste verdieping te brengen; zij zorgde voor dekens voor lekke slangen, suste de zusters en leerlingen, redde in zeer moeilijke omstandigheden meerdere gouden sieraden enz. Allen die de ramp bijwoonden hebben slechts één woord van lof voor haar bewonderenswaardig gedrag.

De gebouwen zijn goed verzekerd en het merendeel der leerlingen werd eerder opgehaald. Het telegraafkantoor bleef voortdurend open zodat iedereen gewaarschuwd kon worden.