

JERUSALEM 600 JAAR*klooster en bewoners*Heilige Antonius**Relatie met de tentoonstelling**

Het klooster is ook gewijd aan de H. Antonius)

“Antonius werd geboren als Fernando Martins de Bulhões in een rijke, adellijke familie in Lissabon op 15 augustus 1195 en overleed in Padua, 13 juni 1231) was een minderbroeder, die theoloog en kerkleraar was. Hij wordt als een belangrijke heilige beschouwd.

Antonius sloot zich in 1210 aan bij de Augustijnen in Lissabon. In 1212 verhuisde hij naar Coimbra om niet langer gestoord te worden in zijn geestelijke ontwikkeling. Hij kwam onder de indruk van de eerste martelaren van de minderbroeders en sloot zich in 1220 bij hen aan. Hij ging naar Noord-Amerika om daar het christelijk geloof te verspreiden onder de moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië. Rond 1222 wordt hij priester gewijd. Franciscus van Assisi liet hem theologie doceren aan zijn medebroeders en hij werd benoemd tot provinciaal van de Romagna in Italië, een streek rond Umbrië waar hij al predikend had rondgetrokken.

Hij stierf in 1231 en werd nog geen jaar later door paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als leraar van het evangelie uitgeroepen tot kerkleraar.

Antonius is de patroonheilige van de franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts.”